

Det är lätt att förvilla läsarna och även sina debattmotståndare genom att inte hålla sig till ämnet. Jag vill börja med att tala om att både jag själv och Vänsterpartiet är övertygade om att de allra flesta som arbetar inom hemtjänst/hemsjukvård/hemrehabilitering och övrig vård och omsorg i Norrtälje kommun är professionella och utför ett fantastiskt jobb, tungt och ofta underbetalt. Detta gör de oavsett vem som betalar ut deras löner eller vem de skriver anställningskontrakt med. Vare sig jag själv eller Vänsterpartiet har någonsin hånat dessa hårt slitande (ofta) kvinnor. Tvärtom har vi tagit strid för deras rättigheter till skäliga löner och justa arbetsvillkor. Det har gått att läsa i ett antal debattartiklar i denna tidning och det går också att läsa om på vår hemsida [www.vansterpartiet.se](http://www.vansterpartiet.se).

Min artikel, som skrevs som svar till Roger Svensson då han ansåg att Tiohundra AB kapade rätten till Tiohundraandan, var inte ett påhopp på privata entreprenörer som Svensson verkar vilja ha det till. I artikeln skrev jag bl a att *"privata vårdgivare visst kan tillföra idéer och kompetenser till välfärdsverksamheterna, men det finns inga bevis på att de per automatik skulle vara bättre eller sämre än gemensamt driven välfärd"*. Jag hade ingen avsikt att diskutera kvalitet i privat eller gemensamt driven vård utan mitt syfte med svaret var att beskriva varifrån begreppet Tiohundraandan härstammade och att vårdbolaget Tiohundra AB har haft en stor del i det utvecklingsarbete som skett i och med Tiohundraprojektet. Jag tyckte nämligen att Svensson försökte få oss alla att glömma den betydelse detta projekt haft för vården i Norrtälje idag och i stället, likt Filippa Reinfeldt, snöa in på att vårdval och kundval skulle vara någon slags världsunik lösning på den Gordiska knuten, som Svensson själv refererar till.

Det finns flera vetenskapliga rapporter som visar att Tiohundraprojektet nått unika framgångar. Det finns, vad jag vet, inga rapporter som visar på samma framgångar för modellerna kundval och vårdval. Begreppsförvirringen är stor, men för mig framstår det som att Roger Svensson vill ha något som kallas Tiohundraandan, men helst helt befriat från alla kopplingar till vårdbolaget Tiohundra AB. Frågan är då, vad lägger Svensson in i begreppet Tiohundraandan?

Catarina Wahlgren, ledamot Stockholms läns landsting, gruppleadare Norrtälje och ersättare i Sjukvård och omsorgsnämnden Norrtälje